



[Hæderé.]

engageret i samfundsmæssige spørgsmål med særligt henblik på kønsrolleproblematikken. Hvem er det i grunden? Det er jo ikke hjemmearbejdende husmødre, det er nok fortrinsvis akademisk uddannede kvinder af venstrefløjssocialistisk observans; jeg siger overvejende, selvfølgelig ikke udelukkende. Men jeg tror, at dette råd på grund af sin sammensætning vil give de venstrefløjssocialistiske grupper yderligere magt. Hvori skal denne magt bestå? Den skal bestå, som der står i betænkningen på side 90, sp. 2, i, at man vil have en massiv påvirkningsproces. Der skal opbygges et apparat, som kan styre en langsigtet påvirkningsproces, som rettes mod hele befolkningen, og man vil eksperimentere med informations- og propaganda-virksomhed osv., det skal alle medier stilles til rådighed for. Jeg mener altså, at med disse bestemmelser er det, man sigter på, i virkeligheden et råd for indoktrinering, som uhyre let vil få politisk slagside.

Det kom også frem i fru Hanne Reintofts indlæg, der jo tydeligt gik på, at det dybeste perspektiv i en sådan kamp må være selve klassekampen: kvindekamp er klassekamp, det vil sige, at man ved hjælp af denne problematik vil indoktrinere socialistiske problemstillinger og anbefale socialistiske, kommunistiske løsninger.

Dybere set aktualiserer hele denne sag et meget, meget stort og vanskeligt spørgsmål, som vi slet ikke er kommet til ende med, nemlig hvad vi vil stille op med vort kønslige særpræg. Det synes mig, som om der bag lighedsideologien, altså med tryk på lighedsideologien, ligger et ønske om ikke blot at reducere, men måske ligefrem afskaffe det særpræg af psykologisk og social art, der er opbygget omkring de enkelte køns fysiologiske beskaffenhed; altså, psykologisk og socialt skal mænd og kvinder ikke være forskellige, der skal blot være en fysiologisk forskel.

Jeg stiller spørgsmålet, om konsekvensen heraf ikke må være en ligestilling — og en ligestilling, der skal fremmes af samfundet — en ligestilling også af de forskellige former for seksualitet: homoseksualitet, biseksualitet og heteroseksualitet. En sådan ligestilling, efter min mening naturstridig ligestilling, ville endvidere være i strid med en ud-

bredt målsætning, der går ud på at styrke ægteskabets og familiens stilling.

Dermed er betænkning vil nu indlægges i venstrefløjssag.

Der er jo en række spørgsmål, som er blevet stillet i forbindelse med betænkningen, og jeg vil gerne svare på dem.

Medarbejdernes (Poul Hennings).

Det er en meget interessant betænkning, som er blevet udarbejdet af den venstrefløjssocialistiske gruppe, og jeg vil gerne svare på de spørgsmål, som er blevet stillet i forbindelse med betænkningen. Det er jo en meget interessant betænkning, og jeg vil gerne svare på de spørgsmål, som er blevet stillet i forbindelse med betænkningen. Det er jo en meget interessant betænkning, og jeg vil gerne svare på de spørgsmål, som er blevet stillet i forbindelse med betænkningen.

Det er jo en meget interessant betænkning, og jeg vil gerne svare på de spørgsmål, som er blevet stillet i forbindelse med betænkningen. Det er jo en meget interessant betænkning, og jeg vil gerne svare på de spørgsmål, som er blevet stillet i forbindelse med betænkningen.

Dermed er betænkningen nu indlægges i venstrefløjssag. Det er jo en meget interessant betænkning, og jeg vil gerne svare på de spørgsmål, som er blevet stillet i forbindelse med betænkningen. Det er jo en meget interessant betænkning, og jeg vil gerne svare på de spørgsmål, som er blevet stillet i forbindelse med betænkningen.

Dermed er betænkningen nu indlægges i venstrefløjssag. Det er jo en meget interessant betænkning, og jeg vil gerne svare på de spørgsmål, som er blevet stillet i forbindelse med betænkningen. Det er jo en meget interessant betænkning, og jeg vil gerne svare på de spørgsmål, som er blevet stillet i forbindelse med betænkningen.