

[Følgende]

har det vist sig langt lettere for kvinderne at opnå en uddannelse og en placering i en række nye lag, der er opstået som følge af den ændrede samfundsstruktur. Kvindens fremmarch i erhvervslivet har fundet sted igennem lang tid. Både den første verdenskrig og her-efter har det skattefri år 1969 har bidraget til at styrke kvindens erhvervsrettslige position i samfundet. Jeg ved ikke, om nogle vil anse det for mangelfuldt på ligestilling, hvis kvinden, mens barnene er små, bliver hjemme og passer dem. Jeg tror ikke, at verden og kvinden helt kan udfylde den samme funktion. Jeg synes selvfølgelig, der skal være adgang til vuggestuer og børnehaver, men jeg tror ikke, at disse institutioner kan blive andet end et surrogat for et hjem. Der bør være kænsyn til den enligte ældre og der må være enligte ældre, der har svært ved at klare det økonomiske, men ellers bør den enkelte familie eller enkelte person selv betale for ophold på vuggestue og i børnehave.

Vi vil godt være med til en undervisning, som tilstræber at gøre piger og drenge til samfundsborgere uanset at et kønsrollemønster, men vi vil også gerne tilføje, at kønsforskellene jo nu engang ikke kan udryddes og efter vor opfattelse altid vil sætte deres præg på udviklingen i samfundet, også i et moderne samfund. Det skal siges ganske klart, at vi er modstandere af især de børn, hvor forældrene kan aflevere deres børn til opbevaring, opdragelse og uddannelse. Derved kunne man måske nok nå den største grad af frihed for både far og mor, men vi tror også, at der i et sådant tilfælde vil blive tale om et kaldt og følelsesløst samfund, der ville være stort.

Vi vil gerne være med til et arbejde for at skaffe lige adgang til lige arbejde, men vi vil gerne tilføje, at det ikke kan være et mål i sig selv at sørge for, at der til alle områder kommer lige mænd og kvinder. I samme omfang som kvinderne kommer ind i erhvervslivet, tror jeg også, at deres organisationsmæssige indflydelse på en række områder også uden for det erhvervsrettslige område vil vokse, men jeg tror ikke, at det er noget, man kan — og jeg tror heller ikke, at det er noget, man skal — løbese frem.

Jeg ved ikke rigtig, om vi kan tiltræde, at der skal gælde den samme vidensalder for mænd og kvinder. Kvinder bliver tidligere

modne og voksne end mænd. Hvis man havde et objektivt kriterium til at måle modenhed med, var det noget andet, så kunne man måske ligevel nå frem til fastsættelse af den helt ideale tidligste ugteskabsalder.

Jeg skal derefter gøre et par bemærkninger omkring de beskæftigningsmæssige forhold.

Det beskæftigningsmæssige område må vel også med ind i den foreliggende problemstilling. Hvis man kun havde én familietype, var spørgsmålet til at klare, men i et samfundsmæssigt der i høj grad er præget af forandring, tror vi ikke det er muligt at udforme en indkomstskattelovgivning på en sådan måde, at den hjemmearbejdende kvinde og den udearbejdende kvinde gift eller ugift, vil føle, at der ikke gøres forskel. Der er for mig ingen tvivl om, at vi er gået fra en familietype til en individbaseret, at vi i hvert fald er gået et stykke af vejen. Hvis mand og kvinde er gift, tror vi heller ikke, det er muligt i praksis at skille økonomien ad på en sådan måde, at alle ville føle, at man derved ville nå en rimelig ordning. I gamle dage tog vor far detterens ved hånden og sørgede for, at hun fik en stilling i huset, indtil hun kunne blive gift eller afsat, som det også hed. I dag er forholdene helt anderledes, og jeg har ikke sagt, at de ikke kan blive bedre, men jeg synes alligevel, man bør glædes over de fremskridt, der er nået, og i selleskab arbejde på at komme videre. Jeg vil også gerne adlyde hvad, at man tilføjer andre motiver, som de ikke har, blot fordi de har givet udtryk for en anden opfattelse.

Birgit Busk (U):

Kvindesagsdebatten i dag vil jeg ikke deltage i, medmindre vi da også snart skal bruge dage herinde til henholdsvis mandesag og barnesag for til sidst at slutte af med en dag for menneskesag.

Mets Nitel (RV):

Jeg synes, der har været mange gode synspunkter fremme i denne debat; jeg vil kun komme med et par enkelte kommentarer.

Den første kommentar er en opfordring til undervisningsministeren om nøje at følge, hvad der kommer i den nye læseplan, som jeg forgæves har forvænt at få fat på. Der har været tale om, at det i så høj grad kommer an på holdninger, når vi skal bekæmpe