

Jubilæumsnummeret var et godt bevis for, at både Rødstrømpebevægelsen og den lesbiske bevægelse har vist sig i stand til at udvikle sig. Vi havde dog konstateret, at vi var forskellige fra andre feministiske grupper ved vores ideologiske stående af ønske om social revolution og udnyttelse. Det var en kreativitet overvejelserne gav.

Vi tror derfor på, at når kreativiteten også bliver udnyttet ved at have rødgrensen i øjnene, vil også kritikken blive mere effektiv og indskrænket i politisk opfattelse. I praktisk virkning vil det ikke være værd at vi udnytter os til eksisterende ideologier og ideologiske grupper, der ikke er vores. Vi har også fået udnyttet vores kreativitet til at udvikle vores egen gruppe. Og nu vil vi udnytte denne kreativitet videre og i gruppenes og os vil udnytte den videre udnyttelse af rødstrømpernes og glemte røde af røde. Kreativiteten vil også være en kreativitet om rødstrømpernes røde røde.

Præsidenten var den i Rødstrømpebevægelsen, der fandt ud af, at det var et fornuftigt initiativ til kvindelokalerne, Prinsessegade 77, 1107 Kbh. V., hvor Rødstrømpebevægelsen har holdt til i en lang årrække.

Det er højtidelig, at vi nu har fået lejligheden til at få vores første kvindelokale. Men da rødgrensen er et eksperiment, er det også et eksperiment med vores nye lokale. Det skal være et lokale, der ikke er et rødt lokale, men et rødstrømpebevægelsens lokale.

LESBISK BEVÆGELSE

Lesbisk bevægelse startede 10. marts 1974

LB blev startet i 74 af lesbiske i Rødstrømpebevægelsen og enkelte kvinder fra Forbundet af 1948, landsforeningen for bøsser og lesbiske.

Vi var efterhånden så mange, som havde fået behov for at skabe et fælles forum for at bekrafte hinanden i de livskvaliteter og dermed de politiske muligheder, som vi havde opdaget som lesbiske, og som vi ville dele med andre kvinder.

I Rødstrømpebevægelsen oplevede vi, at vi hele tiden skulle forklare os, og at vi helst skulle holde kæft med, at vi var lesbiske for sagens skyld, man kunne jo gå hen og tro, at alle i Rødstrømpebevægelsen var lesbiske.



Lesbisk bevægelse har delt hus med Rødstrømpebevægelsen siden 1975 i Prinsessegade-huset

Den kvindeidentificerede kvinde

Når vi siger, at det er politisk at være lesbisk, så er det fordi vi gennem vores lesbianisme bliver kvindeidentificerede. At vi er kvindeidentificerede betyder

- at vi ser verden gennem kvinders øjne
- at vi har vores basis i kvindesammenhænge
- at vi arbejder på at skabe en kultur på kvinders vilkår - kvindemusik, kvindeteater, andre måder at bo og leve på osv.

Kvinders øjne ser verden anderledes

Da vi er opdraget i et mandssamfund (patriarkat) er vi opdraget til at se verden gennem mandens virkelighed. Den vigtige del af virkeligheden er mænds virkelighed - vores og

andre kvinders virkelighed er vi vennet til at se som uvæsentlig og betydningsløs. Vi tager udgangspunkt i vores eget og andre kvinders liv og virkelighed.

Vores basis er kvindesammenhænge

Vi er undertrykt som kvinder, vi rammes som andre kvinder af dårligere løn, dårligere arbejdsvilkår, manglende daginstitutionspladser osv.

Vi arbejder i Lesbisk Bevægelse

- fordi det er det eneste sted i kvindebevægelsen, hvor vi ikke skal forklare vores lesbianisme, men tager udgangspunkt i den
- for at vise at vi er virkelige og dermed bryde fortidelsen
- for at nedbryde den traditionelle kvinderolle
- for at bekæmpe vold mod kvinder

Vi arbejder også i andre sammenhænge f.eks. på arbejdspladser, uddannelsessteder, Kvindehøjskolen. Vi kæmper enkeltvis og i grupper sammen med andre, men vores basis er bevægelsen, basisgrupperne, kollektiverne og bofællesskaberne.

Lesbisk Bevægelses organisation

LB har flad struktur. Vi har fællesmøder kl. 19.30 den 1. og 3. fredag hver måned, de holdes i Kvindehuset. Det er på fællesmøder og på seminarer, som vi holder ca. hver 3. måned, at beslutninger for hele bevægelsen tages.

Vi arbejder i grupper - i basisgrupper og funktionsgrupper, f.eks. bladgruppe, gå-ud-gruppe, lesbiske mødre osv.

Alle kan komme til fællesmøder. Vi betaler ikke kontingent, de af os der ønsker at få tilsendt referater fra fællesmøder o.lign. betaler for det engang imellem, nærmere bestemt når kassen er tom.

Vi har introduktion til bevægelsen mandage efter et fællesmøde.

Du kan læse videre om os i:

"Fra isolation til bevægelse"

"Kvinder, stol på egne kræfter"

og sidst men ikke mindst i bladet "Kvinde-Kvinde" (der udkommer som vindens blæser).

Kærlig, søsterlig, lesbisk hilsen

Lesbisk Bevægelse, tlf.: 01-145171, ti:17.30-19.30.