

## ØJENBRYNE

TEKST OG MUSIK: EVA LANKOV

Du har langt at gå endnu søster, men du er på rette vej. Du må forstå, at det ikke er nok at kassere de ydre tegn på mandssamfundets dominans, du må også komme med dig selv. Vi venter allesammen på dig.



Nu har jeg pluk-ket mi-ne



ø-jen-bryn for al-ler-sids-te gang, og jeg har



ø-vet mig på kvin-de-san-ge he-le nat-ten lang. Jeg har



stå-et for-an spej-let, med den bed-ste saks jeg har, og



smidt min sids-te arm-spray ud, så nu er sa-gen klar:



Søst-re jeg er re-de, al-le broer er brudt. Nu



tar mit liv en an-den kurs, så skal det væ-re slut med



alt det gam-le plad-der om mit kvin-de-sind, så



kom og støt mig når jeg går, ja kom og før mig ind.

Nu har jeg plukket mine øjenbryn for allersidste gang, og jeg har øvet mig i kvindesange hele natten lang. Jeg har stået foran spejlet med den bedste saks jeg har og smidt min sidste armspray ud, så nu er sagen klar:

Søster, jeg er rede, alle broer er brudt. Nu tar mit liv en anden kurs, så skal det være slut med alt det gamle pladder om mit kvindesind, så kom og støt mig, når jeg går, ja kom og før mig ind.

Nu har jeg smidt de gamle kjoler væk, jeg fik i togtres, jeg har kasseret tusind dameblade, I sku ha set et læs! Og i klædeskabets mørke lå en masse flove klår, men jeg ryded lortet uden gråd, imens jeg sang denher:

Søster, jeg er rede .....

I sku ha hørt, hvordan jeg sang,  
da jeg smed puddercremen ud,  
og jeg har solgt mit fulde smykkeskrin  
for allerhøjeste bud,  
nu har jeg kun kulørte perler,  
ingen ørenringe mer,  
og familien fatter ingenting,  
men det jo hvad der sker.

Søster, jeg er rede .....

Nu har jeg kastet alle tøjler,  
og mit liv er lavet om,  
og nu står jeg her og fryser lidt,  
for ingen siger KOM.  
Jeg har fulgt de råd, I gav mig,  
og nu er det, at jeg spør,  
jeg er skideensom uden ven,  
så sig mig hvad jeg ska gøre?

Søster, jeg er rede .....